

VRIJDAG, DEN

4^{de} SEPTEMBER.

Surinaamse Courant.

Gouvernements Secretaris.

PARAMARIBO, den 1 September 1840.

Namens Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal, wordt bij deze bekend gemaakt, dat de *Zetting van het Brood*, voor deze maand, bepaald is, als volgt:

Dat een BROOD van acht Centen, moet wegen 5 Onzen en 1 Lood.

En dat van vier Centen, 2 Onzen en 1 Lood.

Wordende alzoo alle Broodbakkers gelast, zich daarna te gedragen.

De Gouvernements Secretaris,

G. S. DE VEER.

Gouvernements Secretaris.

PARAMARIBO, den 1 September 1840.

Van wege Zijne Excellentie den Heer Eehout bij Nacht, Gouverneur Generaal, wordt hiernede bekend gemaakt, dat ten gevolge van het daaromtrent gedaan Verzoek, *Brieven van Manumissie* zijn verleend geworden:

- 1o. Aan de Slavin *Jeannette*; toebehoord hebbende aan den Bordel wijlen EVA van CORDOVA.
- 2o. Aan de Slavin *Anna*; toebehoord hebbende aan JACOB RIEMS DE VRIES. — En
- 3o. Aan de Slavin *Clasina*; toebehoord hebbende aan A. M. FORTA; en dat gemelde manumitteerden voortaan zullen heeten:
- 1o. JEANNETTE LA DWER.
- 2o. ANNA DAMBAR. — En
- 3o. CLASINA HENRIETTA OLVER.

De Gouvernements Secretaris,

G. S. DE VEER.

Gouvernements Secretaris.

PARAMARIBO, den 3 September 1840.

(2005) C. CORNELISSIN, heeft aan tekening gedaan, van het voorgenomen vertrek van deszelfs minderjarige dochter JOHANNA MARIA, uit deze Kolonie.

De Gouvernements Secretaris,

G. S. DE VEER.

FREDERIK WILLEM III.

(VERVOLG VAN NO. 70.)

Het jaar 1810 dompelde het Koninklijke gezin en geheel Pruisen in diepen rouw. De Koningin bezweek, den 19den Juli, de rampspoeden, die het Vaderland waren overgenomen, hadden haar in een kwijning gestort, en Pruisen viert telken jare de nagedachtenis dezer Vorstin, zonder dat eenige verordening het daartoe ooit heeft opgeroepen; dien dag hield de Koning zich in volslagen afzondering van zijn hof. Napoleons geweld en de verdrukking, welke zijne krijgsvanden pleegden, hadden die bittere verontwaardiging, dien vlammen laat in het hart der Pruisen geplant, welke alle berekeningen der staatkunde tot niet maken. De Tugendluis ontkiemde uit deze algemeene heiging der geminden, en welhaast telde de verontwaardiging takken in alle staten van Duitschland. De bekoedzaamheid des Konings alleen kon de uitbarsting van 's volks on-

geduld voorkomen, toen in 1812 de oorlog tussehen Rusland en Frankrijk op nieuw ombrandde. Pruisen vond zich in een toestand, die deszelfs volslagen ondergang kon hebben berokkend, indien het, in dit oogenblik, een onberaden stap had gedaan. Napoleon eischte dat Pruisen hem een hulpkorps zou leveren, bij de groote worsteling die hij ging ondernemen, en het ware allergevaarlijkst geweest hem vooral nog te wederstreven, hem af te vallen. Deze overweging noopte den Koning, ondanks de algemeene inwendige tegenkanting, door bemiddeling van den Heer v. Krusenmark, den 24sten Februarij 1812 te Parijs een traktaat te sluiten, waarbij de twee mogendheden elkander de onschendbaarheid van hun grondgebied en een wederzijdschen bijstand, in geval van oorlog, toezegden. In den loop van de maand Mei, beafde de Koning zich met zijn gein naar Dresden, alwaar hij verscheide mondgeprokken met Napoleon had, die oomiddelbijk daarna naar Rusland vertrok. Een Pruisisch hulpkorps met den generaal York aan het hoofd, onder de bevelen van den Marschaal Macdonald, uit Oost-Pruisen, in Koerland, en werd bestemd om het beleg voor Riga te slaan. Dit korps had hier bloed gevechten door te staan, en de Fransche legerberigten gewaagden met veel lofs van de gehuchtheid en dapperheid der Pruisen; maar de onheilen, die de Franschen in Eufinich aftogt van Moskou troffen, gaven aan gene de geschiktste gelegenheid om hunne onafhankelijkheid te herwinnen. De generaal York scheide zich het eerst van de Franschen af; ofchoon Frederik-Willem altoen zijn gedrag schen of te keuren, is het meer den waarschijnlijk dat deze generaal naar den hertewensch van zijnen Souverein handelde, en mischien handelde hij slechts naar de bevelen van dezen. Hij werd gevolgd door den kolonel Massenbach, en de generaal Bulow, die naar den Oer was getrokken, draalde niet lang om hun voorbeeld tot rigtsnoer te nemen.

's Konings toestand was nog zeer moeilijk; het Fransche leger volvoerde deszelfs aftogt door zijne provincien, en in de grootste verwarring; maar de Pruisische Monarch had weinig of geene troepen rondom zich zelve verzameld. Hij werd menigweert persoonlijk beleedigd, en in den nach van den 17den op den 18den Januarij werd hij bijkans gevangen genomen door een detachement Fransche sendarnes. Toen besloot hij zijn verblijf naar Breslau te verleggen. Hij vestigde te Berlijn een commissie, welke gedurende zijne afwezigheid met de regering belast was. Zijne hoofdstad verlatende, maarde hij harein gezeten aan, om al te mijden, wat den Fransche overheden en troepen zou kunnen stuiten. Den 9len Febr., riepen krachtvolle proclamatie alle Pruisen tot de verdediging van hun vaderland, en als in een oogwenk vielden talloze strijders aan dit beroep, is naan der onafhankelijkheid en vrijheid gedaan. Geestdrift, wraakzucht deden jeugdigen en grijzen onder de met nieuwen luister opgestoken vanen

en. Het is aldus (reest een Fransch schrijver), dat in het klassieke land van het despotisme, Napoleon door nog grooter despotisme, misnoegde ingezetenen inverteerde, a les opzettende burgers had verschapen!

Van dit tijdstip af dagterkent de militair instelling van de vrijwillige jagerkorpsen die eerst in Pruisen opstonden, en zich later over gansch Duitschland verspreidden, en tot welker zae instelling voornamelijk de jongelingschap der Hooze scholen bijdroeg, die zich eerlang door schitterende wapenfeiten konnenken van de grootte dien ten bewees, welke de wa heileischte zaks te zeggen, te spoedig vergeten zijn. In minder dan een maand, werd een geheel nieuwe legermacht te Breslau met de Russische bijeengetrokken. De bondgenooten bereidden zich den ganschen winter tot den veldtogt van 1813 voor, verlen echter door de eveneens opgestemde Nederlanders als het ware genoodigt door te tastel; de twee monarchen, Alexander en Frederik-Willem, bleven nu onafgebroken te samen, raande alle krijgsvorstingen en verkeerden in de beste verstandhouding. Zij spannen alle krachten in om Oostenrijk tot hun bondgenootschap over te halen; doch dit werd vooreerst nog afgewezen en de Russische en Pruisische legers moesten alleen in het begin van 1813, de pogin en der Franschen wederstaan, die vele versterkingen hadden bekomen. Napoleon had het bevel weder op zich genomen.

De slagen van Bautzen en Lützen waren zeer bloedig, maar weinig beslissende. Nogtans zagen de bondgenooten zich verplicht achter de Elbe te trekken, en van daar gingen zij met den Keizer der Franschen een wapenstilstand van veertig dagen aan. Middelerwijl werden onderhandelingen te Praag aangeknoopt door tusschenkomst van Oostenrijk, dat het oogenblik tot interventie gunstig had geoerdeeld. Napoleon, evenwel, nog op zijn vroeger wapengeluk hopende, en overtuigd dat het erkennen van zwakhoud slechts hogere schen zou doen inbrengen, verwierp alle voorstellen, die Frankrijk nogtans groot en magtig zouden hebben gelaten. De vijandelijkheden werden hervat. Maar nu ook sloeg Oostenrijk tot de bondgenooten over, en van bemiddelaar werd deze mogendheid vijand.

De Pruisen hadden desniettemin, vooreerst nog al het gewigt van den krijg te torschen. Verscheiden moordlad gevechten werden in Silezie geleverd; een voordeel door de Franschen behaald, scheen hun de poorten van Berlijn te zullen heropenen, en wachtte de schoone hoofdstad alsdan de schrikkelijste wraak; doch de talenten des Kroonprinsen van Zveden (Bernadotte), mede tot de bondgenooten overgaan, en de woede, waarmede de Pruisen bij Bennewitz streeden, reddeden Berlijn, en droegen de Franschen tot een verwarde vlugt. Gezeide veldslag en deze geheele oorlog schonk den Pruisen hunnen oulen roem, veerkracht en krijgbeleid terug. Men hoorde de met nieuwen luister opgestoken vanen de hoofd-officieren van het Oostenrijksche

